



Agenda december

- 5: Sinterklaas op school
- 6: Opruimochtend Sint
- 9: Kerst versieren middag
- 11: Adventsviering
- 13: Paarse vrijdag
- 18: Kerstviering
- 19: Opruimochtend Kerst
- 20: Start Kerstvakantie om 11.45 uur

't Zonnewieltje

Maandsluiting

Vandaag was de maandsluiting van november. Uiteraard stond deze viering vooral in het teken van Sinterklaas.

Tijdens de 3 vieringen hebben er weer veel verschillende groepen een optreden verzorgd. We hebben o.a. kunnen kijken en luisteren naar gedichten over de helden van kinderen uit groep 5/6, het liedje "pepernoten, taaitaai, chocola", een toneelstukje over de levensloop van Sinterklaas en een Sinterklaasdansje.

Het waren weer hele gezellige vieringen; leuk dat er ook dit keer weer veel ouders en andere familieleden/kennissen zijn komen kijken.





Sinterklaas

Dinsdagmiddag kregen we bijzonder bezoek op school; de bonkpieten zijn toen nl. langs geweest. Zij kwamen in alle groepen vertellen dat de kinderen hun schoen mochten zetten.

Op woensdag was het even schrikken, want ook dit jaar zijn de rommelpieten weer flink tekeergegaan. In alle groepen was er flink wat rommel gemaakt en in de klas van meester Mark waren zelfs alle tafels verdwenen.

Gelukkig hebben alle kinderen heel goed geholpen met opruimen en was het alweer snel netjes in de school.

Komende week is het eindelijk zover.... Op donderdag 5 december komt Sinterklaas met een grote groep Pieten naar onze school.

Vanwege de werkzaamheden zal de intocht dit jaar niet op de parkeerplaats, maar op het schoolplein plaatsvinden.

Voortgangsgesprekken

Deze week stond in het teken van de voortgangsgesprekken. Het is fijn om te horen dat er veel goede, inhoudelijke gesprekken gevoerd zijn. In de bovenbouw hebben de leerlingen zelf vooral een belangrijke inbreng tijdens de gesprekken. Het is knap om te merken dat de kinderen al goed kunnen reflecteren op hun eigen inzet.

Verkeersongeval

Afgelopen week zijn we geschrokken van een verkeersongeval in de buurt van de school.

Bij de rotonde naar de parkeerplaats (aan de kant van het HP) fietsen veel jongeren. Dit leidt regelmatig tot gevaarlijke situaties en we willen iedereen vragen om daar goed rekening te houden met elkaar en goed uit te kijken.

Daarnaast merken we dat er regelmatig auto's verkeerd parkeren bij de gymzaal en dit zorgt ook voor onveilige situaties.

Jonge kinderen rennen daar dan regelmatig tussen auto's door naar hun ouders.

We vragen iedereen om echt alleen te parkeren in de aangegeven parkeervakken. Laten we hier met z'n allen alert op zijn en samen zorgdragen voor de veiligheid van alle kinderen.

Bedankt alvast!

Opruimochtend/Versiermiddag

Op vrijdagochtend 6 december gaan we vanaf 08.30 uur de sinterklaasspullen opruimen. Op maandagmiddag 9 december gaan we vanaf 13.00 uur starten met de school in kerstsfeer brengen.

Kom u ons ook helpen? Bedankt alvast!

Contactgegevens

KBS 't Zonnewiel
Bongerdstraat 4

1326 AB Almere

036-5376558

www.zonnewiel.nl

info@zonnewiel.nl



Contactgegevens

KBS 't Zonnewiel
Bongerdstraat 4

1326 AB Almere

036-5376558

www.zonnewiel.nl

info@zonnewiel.nl

Klassenavond

Vorige week vrijdag was het zover; de groepen 5/6 hadden hun klassenavond.

Voor veel kinderen was dit de eerste keer dat zij dit meemaakten, dus dat was best spannend en vooral heel erg leuk.

Ook dit keer heeft DJ Jace de muziek verzorgd en zijn team zorgde voor een feestelijke sfeer; er is heerlijk gedanst en gezongen door alle kinderen.

Typetuin

Binnenkort zal De Typetuin weer een naschoolse cursus typen verzorgen bij ons op school.

Deze cursus gaat in april van start en is bedoeld voor leerlingen in de groepen 6, 7 en 8.

Komende week zullen we via Parro een brief met informatie versturen naar de ouders van deze groepen leerlingen.



Leesbevordering

Dit keer hebben we een leuke boekentip van juf Priscilla.

“Naar school”

Esther van den Berg is een kinderboekenschrijfster en heeft hele leuke prentenboeken geschreven. Eén van die prentenboeken is ‘Naar School’. Elke kleuter heeft hiermee te maken. Voor de één is het spannend en de ander kan juist niet wachten. In dit boek wil Robin eerst niet naar school, maar hij besluit het toch te proberen. En wat blijkt, het is hartstikke leuk!